

# Elim aan de Amstel

Liturgie jubileumdienst 100-jarig bestaan



**Christelijke Gereformeerde Kerk te Ouderkerk aan de Amstel**

**7 mei 1923 - 7 mei 2023**

*Predikant:* ds. W.J. van Gent

*Organist:* Gert van Mansom

### 3. Naar een Christelijke Gereformeerde Kerk te Ouderkerk aan de Amstel

#### *Drie broers Meijer*

Na de opheffing van de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente bleven er slechts vier gezinnen over, die het onder de prediking in de plaatselijke kerken - de Nederlands Hervormd Kerk en de Gereformeerde Kerk - niet konden vinden en daardoor zwerfende werden. Dit waren de gezinnen van drie broers, Jacob, Abram en Johannes Meijer met hun neef Jacob, zoon van de overleden dominee D. Meijer.



*Familiefoto bij het houten kerkje aan de Sluisvaart ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijksjubileum van Jacob Meijer en Maria Meijer-van Breda op 26 juni 1937*

Deze vier nog betrekkelijk jonge mannen hebben stappen gezet op een weg, waarvan zij niet wisten waar deze op uit zou lopen, maar die uiteindelijk geleid heeft tot de instituering van een Christelijke Gereformeerde Kerk te Ouderkerk aan de Amstel. Hun enige drijfveer was het Woord van de Heere Schriftuurlijk en bevindelijk te horen verkondigen. Zij kwamen soms bij elkaar

## Stil gebed

## Welkom en mededelingen

## Votum en groet

**Zingen:** *Psalm 95: 1 en 4*

1. Komt, laat ons samen Isr'els HEER',  
de Rotssteen van ons heil, met eer,  
met Godgewijde zang ontmoeten.  
Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht,  
met een verheven lofgedicht  
en blijde psalmen, juichend groeten.
  
4. Want Hij is onze God, en wij  
zijn 't volk van Zijne heerschappij,  
de schapen, die Zijn hand wil weiden.  
Zo gij Zijn stem dan heden hoort,  
gelooft Zijn heil- en troostrijk woord!  
Verhardt u niet, maar laat u leiden!

## Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.

En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere; Die ontvangen is van de Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de Heiligen Geest.

Ik geloof een heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen.

Ik geloof de vergeving van de zonden;

ik geloof de wederopstanding van het lichaam;

en ik geloof een eeuwig leven.

Amen.

**Zingen:** *Psalm 68: 10*

10. Geloofd zij God met diepst ontzag!  
Hij overlaadt ons, dag aan dag,  
met Zijne gunstbewijzen.  
Die God is onze zaligheid.  
Wie zou die hoogste Majesteit  
dan niet met eerbied prijzen?  
Die God is ons een God van heil.  
Hij schenkt, uit goedheid, zonder peil,  
ons 't eeuwig, zalig leven.  
Hij kan, èn wil, èn zal in nood,  
zelfs bij het naad'ren van de dood,  
volkomen uitkomst geven.

**Schriftlezing** *Psalm 100*

1. Een lofzang. Gij ganse aarde! juicht [voor] de HEERE.
2. Dient de HEERE met blijdschap, komt voor Zijn aanschijn met vrolijk gezang.
3. Weet, dat de HEERE is God; Hij heeft ons gemaakt (en niet wij), Zijn volk en de schapen van Zijn weide.
4. Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
5. Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.

**Gebed en voorbede**

**Inzameling van de gaven**

**Zingen:** *Psalm 100: 1, 2, 3 en 4*

1. Juich, aarde, juicht alom den HEER'.  
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer.  
Komt, nadert voor Zijn aangezicht.  
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.
2. De HEER' is God; erkent, dat Hij  
ons heeft gemaakt (en geenszins wij)  
tot schapen, die Hij voedt en weidt:  
een volk, tot Zijne dienst bereid.

3. Gaat tot Zijn poorten in met lof,  
met lofzang in Zijn heilig hof.  
Looft Hem aldaar met hart en stem.  
Prijst Zijne Naam, verheerlijkt Hem.
  
4. Want goedertieren is de HEER'!  
Zijn goedheid eindigt nimmermeer.  
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht  
tot in het laatste nageslacht.

### **Preek**

Kerntekst:

*Psalm 100: 5*

*Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.*

Thema:

*Gods trouw van generatie op generatie*

Punten:

1. In het verleden.
2. In het heden.
3. In de toekomst.

**Zingen:**

*Psalm 135: 2 en 12*

2. God is goed: looft Hem tesaâm  
met gezang en snarenspeel.  
Prijst Zijn liefelijke Naam.  
Want de HEER' heeft Israël,  
Zich ten eigendom geschikt;  
Jakob door Zijn heil verkwikt.
  
12. Sion, looft met dankb're stem  
God, uw HEER', die eeuwig leeft.  
En het schoon Jeruzalem,  
door Zijn woning luister geeft.  
Looft Hem, voor uw heilrijk lot!  
Looft al juichend uwe God!

### **Dankgebed**

**Zingen:** *Psalm 106: 1 en 26* (staande)

1. Looft God, de trouwe Opperheer'!  
Geeft, geeft Hem vrolijk roem en eer,  
Wiens goedheid perken kent, noch palen.  
Maar wie – hoe hoog verlicht hij zij –  
wie kan Zijn mogendheên verhalen,  
Zijn lof verbreiden naar waardij?
  
26. Geloofd zij Isr'els grote God.  
Zijn gunst schenk' ons dit heilgenot.  
Zo zullen wij Zijn goedheid danken.  
Dat al wat leeft, Hem eeuwig eer'!  
Al 't volk zegg' 'Amen' op mijn klanken!  
Juich, aarde, loof de Opperheer'!

## Zegen

### Toespraak burgemeester Ouder-Amstel mw. drs. J. Langenacker

**Zingen:** *Wilhelmus: 1 en 6* (staande)

1. Wilhelmus van Nassouwe  
Ben ick van Duytschen Bloedt,  
Den Vaderland ghetrouwe  
Blijf ick tot inden doet;  
Een Prince van Orangien  
Ben ick vry onverveert.  
Den Coninck van Hispangien  
Heb ick altijd gheeert.
  
6. Mijn schilt ende betrouwen  
Zijt ghy, O Godt, mijn Heer.  
Op U soo wil ick bouwen,  
Verlaet my nimmermeer;  
Dat ick doch vroom mag blijven  
U dienaer t'aller stond  
Die tyranny verdrijven,  
Die my mijn hert doorwondt.

## Een bladzijde uit het jubileumboek...

### *Grond gekocht*

Op 13 maart 1924 werd een speciale ledenvergadering belegd over eventuele kerkbouw. De commissie die de opdracht had gekregen om een geschikt terrein te veroveren voor het bouwen van een kerk, zocht aanvankelijk alleen in Ouder-Amstel. Er waren vijf verschillende panden in beeld geweest, maar geen enkele keer leidde dit tot aankoop. Daarom was in overleg met de kerkenraad de blik gericht naar de overzijde van de Amstel, dat toen Nieuwer-Amstel heette. Hier werd de weg als vanzelf geweest. Er kon een terrein worden gekocht, in de

onmiddellijke nabijheid van de voormalige Gereformeerde Kerk. Dit terrein was eigendom van de heer C. de Graaf. De oppervlakte bedroeg 370 vierkante meter en de verkoopprijs was f 1.946,50. Dat was een heel bedrag in die tijd. Het overgrote deel van de kleine gemeente bestond uit arbeiders, die iedere cent eerst moesten omkeren voordat deze werd uitgegeven. En nu moest er ook extra worden gegeven voor de kerkbouw. Waar haalde men de moed als kerkenraad vandaan?

Broeder A.D. Hol liet blijken dat de kerkenraad zich daarvan bewust was. Hij wees de gemeente echter op Gods leiding ook in het verkrijgen van een eigen kerkgebouw: 'Moeten wij een kerk maken op onze berekening, zo zullen wij verkeerd uitkomen. Maar zien wij op die God Die ons tot hertoe heeft geleid, dan mogen wij vertrouwend op Hem de toekomst tegemoet gaan. Laat de weg soms donker zijn, de Heere zal nooit beschamen, die het van Hem verwachten.' Vanuit dat geloof durfde de kleine gemeente het aan en zij zijn niet beschaamd uitgekomen.



*Kaart van Ouderkerk in 1920; bij de rode pijl ligt het perceel dat door de gemeente werd aangekocht*



Christelijke Gereformeerde 'Elimkerk' Ouderkerk aan de Amstel

*Koningin Julianalaan 24, 1191 CE, Ouderkerk aan de Amstel*

[www.cgkouderkerk.nl](http://www.cgkouderkerk.nl)